

VRIENDENKRING LEIE - SCHELDE 50 +

VOORSTELLING DAGUITSTAP

donderdag 24.04.2014

Gent: Museum Dr. Guislain & 60 jaar TV

Eandis 50-plussers,

Onze eerste daguitstap voor 2014 gaat dit keer naar Gent. In de voormiddag bezoeken we het museum Dr. Guislain waar een tijdelijke tentoonstelling is over de psychische gevolgen voor de soldaten tijdens de oorlog. In de namiddag gaan we naar de Sint. Pietersabdij voor de tentoonstelling over 60 jaar televisie.

Dagindeling

In het kader van 100 jaar oorlog is er in het instituut Dr. Guislain een tentoonstelling over soldaten en psychiaters 1914 - 2014.

SOLDATEN EN PSYCHIATERS **1914-2014** **Museum** **Dr. Guislain**

Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog was geen enkel van de Europese legers opgewassen tegen de gigantische stroom van slachtoffers van deze eerste geïndustrialiseerde oorlog. Tegen 1917 en 1918 was de organisatie van de slachtofferopvang geoptimaliseerd. De echte doorbraak die in de oorlog werd opge-

tekend, was de erkenning – schoorvoetend – van het psychische trauma. Twee Vlaamse musea, in Ieper en Gent, slaan de handen in elkaar om dit grote en aangrijpende verhaal te vertellen. Aan de vooravond van de grote herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, maakt deze dubbeltentoonstelling duidelijk dat de aandacht, ook honderd jaar later nog, naar het lot van mensen uit moet gaan. Het In Flanders Fields Museum in Ieper behandelt de organisatie van de algemene ziekenzorg aan het front in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Museum Dr. Guislain in Gent, dat wij bezoeken, zoomt in op verschillende conflicten tijdens de twintigste eeuw, met de klemtoon op de psychiatrie.

De tentoonstelling onderzoekt de aandacht voor en de omgang met psychisch leed tijdens de Grote Oorlog maar focust eveneens op de recentere conflicten uit de jongste eeuw.. Hoe behandelen dokters een soldaat met een traumatisch syndroom vandaag ? Hoe kijken verslaggevers en oorlogsfotografen naar oorlogsgeweld en psychisch leed ?

Deze tentoonstelling gaan we bezoeken met een gids.

's Middags hebben we voor de lunch afgesproken in het restaurant Graslei 7 Gent.



Daar krijgen we een aperitief, soep, hoofdgerecht (individuele keuze: vis of vlees), dessert en koffie. Drank bij de lunch is niet inbegrepen.



In de namiddag gaan we de nostalgische toer op en bezoeken de tentoonstelling:



In de tentoonstelling “Lang leve de TV ! 60 jaar televisie” krijg je de unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van een selectie inmiddels legendarisch geworden televisieprogramma's.

Je wandelt er door meer dan 2000 m2 televisiedecor en ontdekt er hoe televisie in de laatste zestig jaar is geëvolueerd van een curiosum naar een niet meer weg te denken massamedium. Je beleeft er de evolutie van de eerste ‘zwarte kastjes’ in de huiskamers van de jaren 1950 naar het digitaal televisiekijken. Je presenteert er zelf het journaal of weerbericht, maakt foto's in de keukens van Dagelijkse kost, waant je Joske Vermeulen in het decor van de Gaston en Leo's eindejaarsshow neem plaats achter het bureau van de collega's, hoger - lager, speel de IQ-kwis, enz



Daarnaast zie je er ook tal van rekwisieten zoals kostuums, en de legendarische weerkaart van Armand Pien met straalstroom. Op het einde kan er bij een dagschotel nagekaart worden in het cafe van FC De Kampioenen.



De Zandvlooi

Tijdens de terugrit naar Kortrijk hebben we nog een stop in Lozer. In de Zandvlooi krijgen we nog een boterham met hesp en een boterham met kaas + een consumptie. Voor de liefhebbers kan er daarna nog een partijtje krulbol gespeeld worden.



Inschrijven

Vertrek om **08.15 u** - achteraan de parking Kennedypark Kortrijk (kant Nationale bank)
Terug in het Kennedypark om +/- 20.00 u

Deelnameprijs:

- leden vriendenkring Leie - Schelde: 55 € pp
- niet leden vriendenkring betalen:
 - 1ste persoon 75 € = deelname + 20 € lidgeld vriendenkring 2014
 - 2de persoon (inwonend gezinslid): 55 €

Wat krijgt u voor die 55 € ?

- vervoer met de bus
- ingang tentoonstelling museum Dr. Guislain + rondleiding met gids
- 's middags lunch: aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie (excl. drank aan tafel)
- bezoek aan de tentoonstelling "Lang Leve de TV"
- avondmaal: boterham met hesp, boterham met kaas en één consumptie

Hoe inschrijven en betalen?

- Inschrijving kan **enkel via mail** abeansa@leieschelde.be tot en met **maandag 14 april**
- betalen door overschrijving vriendenkring Leie/Schelde - Lommergoed 8560 Gullegem BE 29 7380 1635 8464 KREDBEBB met in het vak "mededeling": Abeansa + naam lid